

Genesis 1:31: *“En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”*



Genesis 3:24: *“En Hij verdreef de mens en Hij stelde de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.”*



De blijde boodschap is het **herstel** tot alles zal weer goed worden!

Alhoewel het Oude Testament altijd een heen wijzing was naar de blijde boodschap, zijn het juist de vier evangeliën, **Matthëus, Marcus, Lucas** en **Johannes** die de blijde boodschap verkondigen.

Even op een rijtje;

Evangelie	Kenmerk	Nadruk	Doelgroep	Symbool
Matthëus	Koning	Onderwijs	Joden	Leeuw
Marcus	Dienaar	Wonderen	Romeinen	Os
Lucas	Mens	Gelijkenissen	Grieken	Mens
Johannes	God	Doctrine	Wereld	Adelaar



We begrijpen allemaal dat het goede nieuws is dat er vergeving van zonde is voor een ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus.

HET EVANGELIE

Wat is het evangelie?

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Woordenboek zegt | - | leer van Christus |
| Werkelijk betekenis | - | goede tijding of blijde boodschap |
| NT betekenis | - | aanbreken van een nieuwe tijd |

Het evangelie is behoorlijk omvangrijk, want het wordt op verschillende manieren aangekondigd:

- **Matthëus 4:23:** *“het evangelie van het Koninkrijk”*
- **Marcus 1:1:** *“het evangelie van Jezus Christus”*
- **Marcus 1:14:** *“het evangelie Gods”*
- **Lucas 4:43:** *“het evangelie van het Koninkrijk Gods”*
- **Handelingen 17:18:** *“het evangelie van Jezus en van de opstanding”*
- **Romeinen 1:9:** *“het evangelie van zijn Zoon”*
- **Romeinen 15:19:** *“het Evangelie van Christus”*
- **Galaten 2:7:** *“het evangelie aan de onbesnedenen en die aan de besnedenen”*

Samenvattend kunnen we dus zeggen;

Het evangelie is de blijde boodschap van het Koninkrijk van God en Zijn Zoon de Opgestane Jezus Christus, die Zich ten offer gaf, allereerst voor de Jood, Gods volk, en tevens voor alle niet Joden, de heidenen, wat zich strekt tot alle volkeren, natiën en talen, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Maar waarom een blijde boodschap?

Wat is dan het verdrietige dat daar tegenover staat?

De zondeval!

HET EVANGELIE