

Habakuk I

“Omhelzing”

Gods trouw!

- **Ongeveer tussen 612-605 v. Chr.**
 - **Profetie m.b.t. Juda.**
 - **Welvaart + afgoderij!**

Habakuk

De 'kleine' profeten (12)

- 1) Tot Israel – Jona, Amos, Hosea – 722
- 2) Tot Juda – Obadja, Joel, Micha, Nahum, Zefanja, Habakuk – 586
- 3) Tot teruggekeerden – Haggai, Zacharia, Maleachi – 536-420

Habakuk

Profeten – Gods Woord spreken

1) Verkondiging – Gods wil

2) Vermaning – Gods oproep

3) vertroosting – Gods aansporing

4) Voor-telling – Gods toekomst

Habakuk

Tijd en eeuwigheid

- 1) Hij klaagt en vraagt – Hab. 1**
- 2) Hij luistert en leert – Hab. 2**
- 3) Hij beeft en bidt – Hab. 3**

1) Hij klaagt en vraagt

Habakuk is terneergedrukt

Hij schouwt (=ziet) iets!

1) Hij uit zijn klacht t.o. God -vs. 2

Hoe lang? Waarom?

Gezag verdwenen!

Wet krachteloos!

1) Hij klaagt en vraagt

Gods Antwoord – 1:5-11

God bestuurt! Hij werkt!

Hij brengt benauwdheid!

“ Ik verwek de Chaldeeën ”

Zie Jeremia 10:18!

1) Hij klaagt en vraagt

2) Waarom zwijgt U, o God -vs. 12

Hoe kunt U het aanzien?

God is heilig en verheven!

De Heere Zijn plaats geven!

De mens zijn plaats geven!

Galaten 6:2-5

